

Liturgie voor de dienst op zondag 3 november, aanvang 10.00uur

Voorganger: drs. M. Pieterse

Organist: Rita Jongepier

*=staand

Koor zingt: *Joy of the Lord*

Vertaling:

Ook al stromen mijn tranen

Mijn lied stijgt op naar U

Ook al stopt mijn hart met kloppen

Mijn lied stijgt op naar U

Zolang mijn longen gevuld zijn met lucht

Zal ik U Heer loven

In de donkerste nacht

Sla ik mijn ogen op naar U

Al stijgt het water tot aan mijn lippen

Ik sla mijn ogen op naar U

Zolang ik hoop heb in mijn hart

Zal ik U Heer loven

Ook al zie ik U niet met eigen ogen

Geef mij geloof

Ook al voel ik Uw hand niet in de mijne

Geef mij geloof

Genadig en liefdevolle God

Ik zal U loven, o Heer

Uw glorie schijnt, Heer van het licht

U maakt mij levend

In Uw aanwezigheid kom ik tot leven

Leef ik samen met U

Het geeft mij kracht als ik zeg

Dat ik zal U loven, o Heer

Refr. De vreugde die U geeft, is mijn kracht

De vreugde die U geeft, is mijn kracht

Ik zal dansen in de duisternis

Ik zal zingen in de schaduw (van de dood)

De vreugde die U geeft, is mijn kracht

Als zorgen mij overvallen

U bent een beschermend schild

U geeft mij altijd moed

als ik moet vechten (tegen het kwaad)

En als Ik U mijn naam hoor roepen

Jezus, ik kom

Dan ga ik over de golven

Reikend naar Uw licht

Welkom en mededelingen

VOORBEREIDING

Zingen:

Lied 275

*Stil gebed

*Bemoediging en Groet

V.: Onze hulp is in de naam van de Heer

A.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V.: De Heer is met u allen!

A.: ZIJN VREDE IS MET U!

Gebed van verootmoediging

Koor zingt:

Kuimba

Vrije vertaling:

Kom, Laat ons zingen

Laat muziek onze leidraad zijn

Zing met een hart vol Vreugde

Zing van Vrede. Zing van Liefde

Leefregel

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Lezing:

Jesaja 66: 10 - 14 door Annelien Bij de Vaate

Koor zingt:

Like a mighty River

Vertaling:

*Soms vraag ik me af waarom Hij zo van me houdt
waarom Hij zoveel om mij geeft*

Waarom Hij naar de aarde kwam

En waarom Hij verkoos om aan dat kruis te sterven

Op een dag, sta ik oog in oog met Hem

En zal ik voor eeuwig bij Hem zijn

Geen pijn, geen zorgen meer op die plek

Waar ik zal zijn, samen met de Heer

Omdat Zijn liefde sterk is als de ochtend zon

En Zijn goedheid stroomt als een machtige rivier

Dat maakt mij sterk genoeg om door te gaan

Wetend dat Zijn liefde mij ooit thuis zal brengen

Omdat Zijn liefde sterk is als de ochtend zon

En Zijn goedheid stroomt als een machtige rivier

Dat maakt mij sterk genoeg om door te gaan

Wetend dat Zijn liefde mij ooit thuis zal brengen

Lezing: Lucas 10: 1 - 20

Zingen: **Lied 339a**

Verkondiging

Koor zingt: *Go tell it on the mountain*

Vertaling:

Refr.

*Ga, roep het van de bergen,
over de heuvels, overal.*

*Ga, roep het van de bergen,
dat Jezus geboren is.*

*1. Terwijl herders blijven waken
over hun kudde schapen*

*Houd het licht uit de hemel
Daar scheen een heilig licht*

*2. Op deze heldere ochtend
Is Christus geboren*

*Hij kwam zondaars verlossen
En hun zonden wegwassen!*

DIENST VAN HET ANTWOORD

Gebeden (*met tussen de voorbeden* **Lied 368j**)

Aandacht voor het collectedoel Mercy Ships (*filmpje op de beamer*)

Koor zingt: *Blessings*

Vertaling:

*Zonlicht herinnert me eraan dat het leven zo vol genade kan zijn
Alles om mij heen is met elkaar verbonden, op een bepaalde manier*

*'s Nachts hoor ik de golven, brekend op het strand
En ik denk over alles waar ik dankbaar voor ben*

*En ze zeggen – houd vast van wie je houdt
Houd ze dicht bij je
En ze zeggen – geniet van de tijd die je krijgt
En geef het licht door*

*Soms word ik wat emotioneel als ik liefde zie opbloeien
Twee harten verbonden door de herinneringen die ze voor altijd meedragen*

*En ze zeggen – houd vast van wie je houdt
Houd ze dicht bij je
En ze zeggen – geniet van de tijd die je krijgt
En geef het licht door*

*Zie je zegeningen, om je heen
Doe je ogen ervoor open
Voel het zonlicht op je huid
Laat het je geest bevrijden
Zie je zegeningen, om je heen
Zet een nieuwe stap
Stel je hart open in een nieuw licht
Zie het tot leven komen*

*En ze zeggen – houd vast van wie je houdt
Houd ze dicht bij je
En ze zeggen – geniet van de tijd die je krijgt
En geef het licht door*

*Zingen: **Lied 747: 1 en 8**

*V: Zending en zegen

*A: Amen (door allen gezongen)

Koor zingt:

You Say

*Ik vecht tegen stemmen die me zeggen: "Jij bent niet ok"
Al die stomme leugens die beweren: jij telt echt niet mee
Ben ik dan alleen de som van al mijn daden goed of slecht
Vertel me steeds weer wie ik ben want wat ik denk, ben ik niet echt*

*U zegt: "jij bent mooi" als ik daar niets van merk
En voel ik me zwak dan noemt U mij juist sterk
U zegt: "jij bent goed" net als ik niets bereik
En pas ik nergens in zegt U: "je hoort bij mij"
En ik geloof,
Ik geloof
Wat U zegt van mij
Ik geloof*

*Het enige dat echt telt is te leren wat U van mij denkt
U geeft mijn leven zin, door U weet ik weer wie ik ben*

*U zegt: "jij bent mooi" als ik daar niets van merk
En voel ik me zwak dan noemt U mij juist sterk
U zegt: "jij bent goed" net als ik niets bereik
En pas ik nergens in zegt U: "je hoort bij mij"
En ik geloof,
Ik geloof
Wat U zegt van mij
Ik geloof*

*Alles wat ik heb leg ik nu aan Uw voeten neer
U kent al mijn fouten, maar ook mijn overwinning, Heer*

*U zegt: "jij bent mooi" als ik daar niets van merk
En voel ik me zwak dan noemt U mij juist sterk
U zegt: "jij bent goed" net als ik niets bereik
En pas ik nergens in zegt U: "je hoort bij mij"
En ik geloof,
Ik geloof
Wat U zegt van mij
Ik geloof*