

Programma Kerk Xtra

Seizoen 2023-2024



PKN Gapinge

PKN Kleverskerke

PKN Veere

PKN Serooskerke

GKV Vrouwenpolder

PKN Vrouwenpolder

Voorwoord

Ook dit jaar bieden wij u een gevarieerd aanbod aan voor Vorming en Toerusting, beter bekend als KerkXtra.

Vorming is gericht op het aan het denken zetten, prikkelen, uitdagen en de ogen openen. Het stelt de vraag hoe wij ons geloof inhoud kunnen geven in de realiteit van alledag. Toerusting geeft ons iets in handen om een taak, opdracht, manier van geloven, geloofsuitingen enzovoorts beter uit te voeren. We krijgen iets mee voor onderweg.

We bieden voor elk wat wils. Naast vaste rubrieken als de films en de Kerkenpadfietstocht hebben we ook wat activiteiten uit vorige jaren in de aanbieding zoals bezoek aan de synagoge.

Speciale aandacht vragen we voor de voorstelling van verhalenverteller Kees Posthumus en de muzikale bijdrage van de koren Capella Veerensis uit Serooskerke en Cantare uit Zierikzee die de koralen uit de Mattheuspassie zullen vertolken waarbij musicus/theoloog Mar van der Veer uitleg zal geven over de achtergrond van dit meesterwerk van J.S. Bach.

Anders dan vorige jaren vragen we u opgave te doen via mail of telefonisch (of met een briefje) bij de desbetreffende contactpersonen.

We hopen u een of meerdere keren te mogen begroeten. Iedereen is van harte welkom.

Namens de PKN kerken van Gapinge, Kleverskerke, Serooskerke, Veere en Vrouwenpolder en de Nederlandse Gereformeerde Kerk te Vrouwenpolder

Han Lobbezoo, voorzitter KerkXtra

Commissieleden KerkXtra

Gapinge PKN	Maatje Reijnierse
Kleverskerke PKN	Krijnie Hoek Petra van den Berge
Serooskerke PKN	Han Lobbezoo (voorzitter) Bram Abrahamse
Veere PKN	Heleen Boone (secretaris)
Vrouwenpolder PKN	Elly Wisse
Vrouwenpolder NGK	Kees de Putter

Adressen kerken / bijgebouwen

Gapinge

Torenkerk, hoek Dorpsstraat/ Schotsehoek

Kleverskerke

PKN kerk, Dorpsstraat 25

Serooskerke

Johanneskerk, Noordweg 3 tel. 591664

Veere

Kleine kerk, Kapellestraat 27 tel. 501436
'de Korenmaat', Kerkstraat 6

Vrouwenpolder

Pelgrimskerk, Fort de Haakweg 4 tel. 593353
'de Ontmoeting', Fort den Haakweg 2 tel. 593353

1 God en de Kosmos

'De hemel verhaalt Gods majesteit, het uitspansel zegt: ik kom uit zijn handen' lezen wij in Psalm 19. Maar de gelovige wetenschapper Blaise Pascal (17e eeuw) schrijft "de eeuwige stilte van die onmetelijke ruimte jaagt mij schrik aan". Twee verschillende visies van gelovige mensen. Wat betekent het woord 'schepping'? Heeft 'geloof' iets te maken met hoe je naar het heelal kijkt?

Eeuwenlang dacht men dat het heelal doortrokken was van een goddelijke kracht. Sinds de 'uitvinding' van natuurwetten kwam dat anders te liggen. God - of eigenlijk een bepaalde voorstelling van God - kon met pensioen of werd afgeschaft. God was niet meer nodig.



Deze avond bestaat uit een presentatie over hoe mensen in de loop der eeuwen zich de relatie tussen God/ het goddelijke en de kosmos voorstelden (inclusief moderne visies) en daarna gaan we met elkaar in gesprek over enkele 'grootschalige' vragen die dit thema in ons oproept.

De avond wordt geleid door Ds. Pim Steenbergen.

Datum: woensdag 11 oktober 2023

Tijd: 19.30 uur

Plaats: 'de Korenmaat', Veere

Leiding: Ds. Pim Steenbergen

Contactpersoon en opgave: Heleen Boone

email: kerkextra@gmail.com tel. 501794

2. Bezoek synagoge

De sjoel van Middelburg is een springlevend monument. Verscholen achter een poortje staat in de monumentale binnenstad van de Zeeuwse hoofdstad een van de oudste synagogen van ons land, de 'sjoel van Middelburg'. Gebouwd in 1705 als eerste *huis van samenkomst* voor de Joden in de 'mediene' (buiten de grote steden).

In 1942 werd het gebouw door de Duitsers in beslag genomen, in 1944 bij de bevrijding van Walcheren door Brits granaatvuur ernstig beschadigd en in 1994 weer hersteld. De synagoge is nu weer in gebruik bij de Joodse Gemeente Zeeland.

De synagoge is gelegen tussen de Herenstraat en de Sint Janstraat in Middelburg.



De ingang van het poortje dat leidt naar de synagoge vindt u in de Herenstraat no. 14

Datum: dinsdag 24 oktober 2023
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Synagoge Middelburg
Leiding: Han Lobbezoo
Contactpersoon en opgave: Han Lobbezoo
email: hankie@zeelandnet.nl tel. 592033

3. Film: The Children Act

Fiona May is een gezaghebbende kinderrechter, gespecialiseerd in complexe familiezaken. Net wanneer haar echtgenoot haar wijst op hoezeer haar werk haar opslokt en hoe hun huwelijk daaronder lijdt, wordt ze benaderd voor een van haar moeilijkste zaken ooit. Haar ontmoeting met een doodzieke, bijna achttienjarige Jehova's getuige die een bloedtransfusie weigert zet een verandering in gang. Geen rechtbankdrama over wie gelijk heeft, maar een drama dat gaat over het menselijk bestaan, over het leven dat schuilgaat achter grote beslissingen. Moet May het geloof van Adam respecteren of tegen zijn wil ingaan?



Datum: vrijdag 10 november 2023
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Plaats: Johanneskerk, Serooskerke
Leiding: Leny en Izaäk Geschiere
Contactpersoon en opgave: Bram Abrahamse
email: apabrahamse@gmail.com tel. 591726

4. Lezing stoeplantjes

Stoeplantjes, wie kent ze niet. Met een mesje haal je ze tussen de stoeptegels vandaan. Onkruid, waardeloos. Maar, als je goed kijkt ontdek je, dat er prachtige plantjes tussen zitten. Jammer om zomaar weg te gooien. We hebben Johan Antheunisse, IVN-gids, bereid gevonden ons het één en ander te vertellen over deze plantjes. Hij doet dit d.m.v. een power point presentatie.

De bijbel vertelt ons ook over mensen, planten, dieren, e.d. die in onze ogen waardeloos zijn, maar door God als iets waardevols gezien worden. Hierover zal Gert Zomer ons uitleg geven.



Datum: donderdag 16 november 2023
Tijd: 19.30 uur
Plaats: de "Ontmoeting" Vrouwenpolder
Leiding: Johan Antheunisse en Gert Zomer
Contactpersoon en opgave: Elly Wisse
email: ellywisse@zeelandnet.nl tel. 592819

5. Evensong

Ook dit jaar willen we in de Adventstijd weer een Evensong houden. Samen bekende en minder bekende adventsliedereren zingen volgens de Engelse traditie.

De liederen zingen we in het Engels, de lezingen zijn in het Nederlands. In de pauze is er koffie en thee.



Datum: vrijdag 8 december 2023
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Torenkerk, Gapinge
Organist: Alexander Koole
Leiding: Hans Soeting
Contactpersoon en opgave: Heleen Boone
email: kerkextra@gmail.com tel. 501794

6. De taal van je dromen

'Dromen zijn bedrog', zegt de volksmond. Maar dromen kun je ook zien als een brief van je ziel aan jou. Een brief die gaat over wat er speelt in je dagelijks leven, die je vertelt hoe jij tot je bestemming komt en wat je daarvoor nodig hebt. Alleen worden die brieven niet in keurig Nederlands geschreven. De ziel spreekt in beeldtaal, in symbolen. Een taal die we niet meteen verstaan, maar die we, als we er aandacht aan schenken, gaandeweg leren begrijpen.

Op 16 januari vertelt Marga Haas (www.margahaas.nl) over de betekenis van dromen en geeft zij diverse sleutels voor het verstaan van hun boodschap.



Datum: dinsdag 16 januari 2024
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Johanneskerk, Serooskerke
Leiding: Marga Haas
Contactpersoon en opgave: Han Lobbezoo
email: hankie@zeelandnet.nl tel. 592033

7. Film: The swimmers

Deze film gaat over oorlog en vluchtelingen. Gek genoeg is het geen zwaarmoedige film. Regisseur El Hosaini weet de film luchtig en hoopvol te houden.

Ten tijde van de burgeroorlog in Syrië proberen de zussen Yusra en Mardini zoveel mogelijk hun leven te leiden. Yusra richt zich volledig op het zwemmen. Dat is eigenlijk de droom van hun vader die als zwemmer nooit de kans kreeg een podium te pakken en zijn dochters nu klaarstoomt voor de Olympische Spelen. Als hij inziet dat zijn dochters meer kans in Europa maken, laat hij hen vertrekken samen met hun neef. Wat volgt is een reis via Turkije en Griekenland. Dit levert spannende en angstige scènes op die je doen beseffen hoe schrijnend de wereld van vluchtelingen is.

Als ze Duitsland bereikt hebben, richt Yusra zich steeds meer op het zwemmen en trekt Sara zich steeds meer het lot aan van vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos.

El Hosaini richt zich naast de zussen - in het echte leven ook zussen – en hun dromen ook op de realiteit van vandaag: de grote stroom vluchtelingen vanuit de hele wereld. De vooroordelen, de aannames maar ook de rol van de politiek komen voorbij.

Ze hebben het al eens eerder gedaan: een Syrische maaltijd verzorgen. Lama en Moutaz willen dat deze keer weer doen. Ook dit keer kunnen we u garanderen dat het een lekkere, veelzijdige maaltijd wordt.

De kosten: voor €10,-- geniet u van een aangrijpende film, een maaltijd en naast water eventueel een begeleidend drankje dat u zelf meeneemt.



Programma:

18.45 uur

inloop

19.00 uur

gezamenlijke maaltijd

19.45 uur

start film

20.30 uur

pauze met koffie en thee

22.00 uur

nabetrachting

Datum:

vrijdag 2 februari 2024

Tijd:

18.45 tot 22.00 uur

Plaats:

Johanneskerk, Serooskerke

Leiding:

Leny en Izaäk Geschiere

Contactpersoon en opgave: Bram Abrahamse

email: apabrahamse@gmail.com tel. 591726

8. Delta voor Colombia

De ZWO-commissies in de classis Delta hebben zich sinds een aantal jaren verenigd in het project Delta voor Indonesië.

Dit project is afgesloten en er is inmiddels al een begin gemaakt met een nieuw project namelijk: Delta voor Colombia.

De komende jaren zullen de ZWO-commissies diverse activiteiten gaan organiseren voor dit nieuwe doel en er zal zeker weer een beroep op u worden gedaan om een en ander geldelijk te ondersteunen.

Daarom is het belangrijk dat u op de hoogte bent van wat dit project precies inhoudt.

De heer Nic Rijnbende is consulent bij de Protestantse Kerk in Nederland. Hij heeft een bezoek gebracht aan Colombia en aan de diverse projecten die we gaan ondersteunen.

Zijn kracht is dat hij zó enthousiast en beeldend over Colombia kan vertellen dat hij je er als het ware in je verbeelding mee naar toeneemt.

Het land komt door hem tot leven en de diverse projecten zullen u meer aanspreken en dat is belangrijk want juist ù bent nodig om ook dit project tot een succes te maken!

De ZWO-commissies bevelen deze avond dan ook warm bij u aan.

Datum:	dinsdag 6 februari 2024
Tijd:	19.45 uur
Plaats:	‘de Ontmoeting’, Vrouwenpolder
Leiding:	Nic Rijnbende
Organisatie:	Jolanda van Grondel
Contactpersoon en opgave:	Elly Wisse
email:	ellywisse@zeelandnet.nl tel. 592819

9. Boekbespreking

Grijze bijen van Andrej Koerkov is het boek dat we dit seizoen gaan lezen en bespreken.

Het boek vertelt het verhaal van de bijenhouder Sergej. Hij leeft in een klein, door de oorlog verlaten dorp in de Donbas, in het niemandsland tussen loyalisten en separatisten. Voor de rust van zijn bijen vertrekt hij in de lente naar een betere plek op de Krim, maar toch raakt hij verwickeld in het conflict. Ook zijn geliefde bijen komen in gevaar.

Mens zijn, wat kan dat betekenen in tijden van oorlog?

Andrej Koerkov, geboren in Leningrad, is een beroemde Oekraïense schrijver. Kort na de Russische annexatie van de Krim (2014) en het begin van de oorlog met Oekraïne (2022) maakte hij drie reizen door de Donbas. Hierdoor is zijn romanwereld levensecht. *Grijze bijen* is geschreven in 2018 (in 2022 in het Nederlands vertaald) en gaat over gewone mensen, die ondanks de oorlog proberen zo onopvallend mogelijk door te leven.

Het conflict in de roman uit 2018 is sinds februari 2022 geëscaleerd in een gruwelijke oorlog. Dit maakt het verhaal actueler en indringender dan ooit.



Datum: donderdag 7 maart 2024
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Torenkerk, Gapinge
Leiding: Mineke de Visser
Contactpersoon en opgave: Bram Abrahamse
email: apabrahamse@gmail.com tel. 591726

10. De Matthäus Passion toegelicht

Op zaterdagmiddag 23 maart zingen gemengd koor Cantare uit Zierikzee en Capella Veerensis uit Serooskerke de koralen en enkele koorstukken , waaronder het slotkoor uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Het concert, onder leiding van dirigente Willie den Hollander, vindt plaats in de Kleine Kerk in Veere.

Tijdens het concert zingt sopraan Hanneke de Vroe de aria's *Aus Liebe* en *Blute nur*, Maaïke van der Heijdt begeleidt haar daarbij op dwarsfluit. Musicoloog Mar van der Veer licht de muziek en teksten toe.

In Nederland is er een enorme belangstelling voor de Matthäus Passion van Bach. Op tal van plaatsen zijn in de aanloop naar Pasen uitvoeringen te beluisteren.

Tussen de liederen in dit concert licht de musicoloog een tipje op van de sluier over de diepere lagen van dit passieverhaal. Want, zo zegt Van der Veer, de Matthäus Passion is meer dan prachtige muziek. Er zitten lagen in die, als je ze eenmaal kent en begrijpt, ervoor zorgen dat je met een ander oor naar de muziek luistert.

Het concert begint om 16:00 uur en duurt ongeveer vijf kwartier. Er is geen pauze. De kerk gaat om 15:30 uur open. De toegang is gratis. Alleen bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor de onkosten van dit concert.

Datum:	23 maart 2024
Tijd:	16.00 uur
Plaats:	Kleine Kerk Veere
Leiding:	Willie den Hollander en Mar van der Veer
Contactpersoon:	Han Lobbezoo (opgave niet nodig)

11. Verhalenvoorstelling 'Vier de Schepping'

Op **vrijdag 5 april** om 20.00 uur speelt verhalenverteller **Kees Posthumus** zijn voorstelling 'Vier de schepping!' in de Johanneskerk in Serooskerke. Zeker nu Gods schepping wordt bedreigd, is het extra belangrijk de schoonheid van de schepping in verhalen te bezingen. In 'Het eerste concert' wordt verteld hoe God de geluiden scheidt, van het eerste geklater van een beek tot aan het mooiste geluid, waarmee Hij de mensen verrast. 'De eerste dans' vertelt hoe God de mensen leert dansen. Voor wie het nog niet weet, geeft 'De eerste kus' het antwoord op de vraag hoe mensen op het idee kwamen om elkaar te gaan zoenen. In 'De krekel en de schildpad' helpt de een de ander om een schuilplaats te vinden, voordat er een enorme hagelbui losbarst. 'Wie heeft de schepping gemaakt?' gaat in op de bedreigingen die de verandering van het klimaat vormen voor dieren en mensen. In 'De schepping van de zintuigen' hoort u hoe God de mensen leert ruiken, horen, zien, proeven en tasten. Tot slot zingen we samen een bemoedigend lied over hoe we de aarde samen mooier kunnen maken.

Kees Posthumus is verhalenverteller. Met zijn vroom en vrolijk opnieuw vertelde Bijbelverhalen wil hij zijn publiek vermaken, verrassen en tot nieuwe inzichten brengen.

Kees Posthumus is een oude bekende voor ons. In 2015 speelde hij in de Petruskerk te Serooskerke de voorstelling 'De Bijbel in één uur' en in 2020 de voorstelling 'Dwars door de Bijbel'

De toegang is gratis. Alleen bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor de onkosten van deze voorstelling

Datum: vrijdag 5 april 2024
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Johanneskerk, Serooskerke
Leiding: Kees Posthumus
Contactpersoon en opgave: Bram Abrahamse
email: apabrahamse@gmail.com tel. 591726

12. Film: Woman at war

Wie niet horen wil moet voelen. In *Woman at War* blaast een gedreven milieuactivist in IJsland hoogspanningsmasten op. Ecoterrorisme of idealistische daadkracht?

'Ik ben geen misdadiger, maar probeer misdaden tegen ons te stoppen.' Aldus bijna vijftiger Halla, die het stadium van eindeloos praten over milieumaatregelen voorbij is. De vrouw ziet IJsland ecologisch naar de bliksem gaan en wil de inwoners wakker schudden met harde actie. De Chinese investeringen in de energieopwekking in IJsland gaan ten koste van de natuur. Om iedereen daarvan te doordringen, blaast Halla af en toe een hoogspanningsmast op. De IJslandse autoriteiten maken jacht op de dader(s) maar kunnen zich niet voorstellen dat een vrouw als Halla, die in haar vrije tijd een dorpskoor dirigeert, de dader is.

Tegenover Halla staat haar tweelingzus Asa. Zij is niet van het actievoeren, maar van het mediteren. Dat is volgens haar een effectiever middel om de wereld te veranderen dan harde acties.

Woman at War, een mooie, realistische film, raakt aan het noodzakelijke debat over hoe de wereld te veranderen valt.



Datum: vrijdag 3 mei 2024
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Plaats: Johanneskerk, Serooskerke
Leiding: Leny en Izaäk Geschiere
Contactpersoon en opgave: Bram Abrahamse
email: apabrahamse@gmail.com tel. 591726

13. Spirituele avondwandeling in natuurgebied Oranjezon

We gaan een wandeling maken in het duingebied van Oranjezon.

Tijdens deze wandeling zullen vogels centraal staan.

In mei is de Nachtegaal alom aanwezig.

Ook andere vogels zullen hun zang laten horen.

Gert Zomer gaat het spirituele aspect van deze wandeling verzorgen.

Na de wandeling staat de koffie en thee voor ons klaar op het parkeerterrein van Oranjezon.

Deze wandeling ging vorig jaar niet door i.v.m. het slechte weer. We hopen dat de weergoden ons dit jaar beter gezind zijn.



Datum: woensdag 22 mei 2024
Tijd: 19.30 uur
Plaats: parkeerterrein uitspanning Oranjezon
Leiding: Gert Zomer en Elly Wisse
Contactpersoon en opgave: Elly Wisse
email: ellywisse@zeelandnet.nl tel. 592819

14. Slavernij

Op 1 juli 1863 schafte Nederland de slavernij af. Dit wordt in Suriname Keti Koti genoemd. Keti Koti staat voor 'Het verbreken van de ketenen'. Het is in Suriname een jaarlijkse feestdag. Sinds 2005 wordt Keti Koti ook in Zeeland gevierd.

In dat jaar werd op de Balans in Middelburg het Zeeuws Slavernijmonument onthuld.

Het monument is het middelpunt van de jaarlijkse herdenking in Middelburg. Surinamers en Antillianen houden er op 30 juni een avondwake, waarin zij hun voorouders met zang en gebed herdenken. Veel vrouwen dragen dan witte kleding als teken van rouw. Op de eigenlijke feestdag (1 juli) is er een kranslegging bij het monument en een feestelijk programma met zang en dans op het naastgelegen Abdijplein.

Op deze avond wordt verteld wat Keti Koti betekent, en hoe belangrijk het is dat er excuses zijn aangeboden.



Datum: dinsdag 4 juni 2024
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Plaats: PKN kerk, Kleverskerke
Leiding: Angélique Duindam en Siegfried Steglich
Contactpersoon en opgave: Krijnie Hoek
email: krijniehoek@zeelandnet.nl tel. 06-23621286

15. Kerkenpadfietsocht

Na vele dorpskerken bezoeken we dit keer een stadskerk, en wel de Sint Jacobskerk in Vlissingen.

We starten zoals gebruikelijk om 12.00 uur met een lunch, we zorgen voor koffie en thee. Neemt u zelf boterhammen mee? Na de lunch fietsen we naar Vlissingen en bezoeken daar de kerk.



Datum: een zondag in de zomermaanden van 2024

Tijd: ± 12.00 uur lunch, 13.00 uur fietsen

Plaats: start (nog niet bekend)

Leiding: Elly Wisse en Heleen Boone

Contactpersonen en opgave: Elly Wisse en Heleen Boone

email: ellywisse@zeelandnet.nl tel. 592819

email: kerkextra@gmail.com tel. 501794

Overzichtslijst activiteiten Kerk Xtra

	Activiteiten:	Datum:	
1	God en de Kosmos	11 oktober 2023	
2	Bezoek aan Synagoge	25 oktober 2023	
3	Film: The Children Act	3 november 2023	
4	Stoepplantjes	16 november 2023	
5	Evensong	8 december 2023	
6	Dromen	16 januari 2024	
7	Film: The Swimmers	2 februari 2024	
8	Delta voor Colombia	6 februari 2024	
9	Boekbespreking	7 maart 2024	
10	De Matthäus Passion toegelicht	23 maart 2024	
11	Voorstelling Kees Posthumus	5 april 2024	
12	Film: Woman at War	3 mei 2024	
13	Spirituele avondwandeling Oranjezon	22 mei 2024	
14	Slavernijverleden	4 juni 2024	
15	Kerkenpadfietstocht	Zomer 2024	

Voorinschrijvingen graag aanmelden voor **5 oktober 2024**

In verband met de organisatie van de activiteiten is het handig om te weten hoeveel mensen er zullen komen.

Dan kunnen we ook afwegen of de activiteit door kan gaan.

(daarna is sluitingsdatum één week voor de activiteitsdatum)

Aanmelden graag bij de contactpersoon die bij de activiteit staat.

e-mail commissie Kerk Xtra: kerkextra@gmail.com

Kerk Xtra is een uitgave van
de commissie Kerk Xtra
van de Protestantse Gemeenten
Gapinge, Kleverskerke, Serooskerke, Veere en Vrouwenpolder
en Nederlandse Gereformeerde Kerk Vrouwenpolder