

Liturgie voor de dienst op zondag 11 juni, aanvang 10.00uur
Voorganger: ds. A. van der Maas Organist: Rita Jongepier
Dienst van Schrift en Tafel (*=staand)

Welkom en afkondigingen

VOORBEREIDING

Zingen: **Psalm 25: 4 en 6**

*Bemoediging en groet

V.: Onze hulp is in de naam van de Heer

A.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V.: De Heer is met u allen!

A.: ZIJN VREDE IS MET U!

*Zingen: **Lied 195**

Gebed

Zingen: **Lied 885**

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Lezing: Spreuken 8: 22 t/m 31 door Theo Sinke

Zingen: **Psalm 90: 1 en 2**

Lezing: Johannes 3: 1 t/m 16

Zingen: **Lied 339a**

Verkondiging

Zingen: **Lied 840**

Aandacht voor het collectedoel

Toebereiding van de Tafel

DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL

Voorbeden

Nodiging

Tafelgebed:

V.: De Heer zal bij u zijn

A.: DE HEER ZAL U BEWAREN

V.: Verheft uw harten

A.: WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER

V.: Brengen wij dank aan de Heer, onze God

A.: HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN

V.: Ja waarlijk, het past ons o goede God,
u te danken, want uw trouw blijkt ons telkens weer.
Vreugde geeft gij ons te drinken,
met goedheid omgeeft Gij ons.

Zo gaat uw zon over ons op.
Daarom zegenen wij Uw grote Naam,
we danken u samen met allen die ons zijn voorgegaan,
samen met allen die van uw liefde leven
en zingen het uit:

(Melodie Lied 985)

Zingen: HEILIG, HEILIG, HEILIG! HEER VAN ALLE MACHTEN,
HEMEL, ZEE EN AARDE ZIJN VOL VAN HEERLIJKHEID.
HIJ DIE KOMT GEZEGEND, IN DE NAAM DES HEREN
AMEN, HOSANNA, ZINGEN WIJ DE HEER.

V.: Wij danken u, o God, om uw Zoon Jezus Christus,
leraar van Israël, bron van eeuwig leven voor alle mensen,
Jezus, de wijnstok, op wie wij zijn geënt.
In Hem zijt Gij te lezen,
in Hem herkennen wij uw trouw en uw goedertierenheid
want Hij hield zijn ogen en hart gericht op u
en Hij was met ontferming bewogen over mensen,
tot in de nacht waarin Hij werd verraden.
Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd
nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit,
brak het en zei: "Dit is mijn lichaam voor u
doet dit tot mijn gedachtenis."
Zo nam Hij ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was en zei:
"Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed:
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis."

Zingen:

gemeente:



Als wij dan e-ten van dit brood
en drin-ken uit de-ze be-ker,
verkon-di-gen wij de dood des He-ren,
tot-dat Hij komt.

V.: o God, laat ons dan in Hem blijven:
ranken, gevoed met leven,
opdat wij vrucht dragen, vruchten van uw Geest.
Maak ons zo één lichaam dat Uw liefde vieren kan.
Voeg al uw mensenkinderen samen
in het huis van uw liefde, het land van uw belofte.
Zo bidden wij:

A.: ONZE VADER, DIE IN DE HEMELEN ZIJT.....

Gemeenschap van brood en wijn

Dankzegging

*Zingen: **Lied 905: 1, 3 en 4**

ZEGEN

*V: Zending en zegen

*A: Amen (door allen gezongen)